

## Slumby på Sildestruplejren 2012

- af Kaj Larsen



I forbindelse med børnelejren på Sildestruplejren i sommers havde vi en Etiopiensdag. Der var masser af forskellige aktiviteter, som børnene kunne prøve. Der var fx mulighed for at komme i skole, lave armbånd, få flettet hår, lave en kanga mm. Materialerne skulle de finde på lossepladsen. Det gav os faktisk ideen til Slumby. For mange steder i Afrika er der masser af slumkvarterer i forbindelse med de store byer og den massive folkevanding fra land til by. Disse mennesker slår sig som regel ned i udkanten af de store byer og deres byggematerialer er som regel noget de finder på lossepladsen.

Allerede den første dag begyndte vi at bygge vores lille Slumby. Børnene fik en kort introduktion til emnet slumkvarter og dernæst blev de ellers sluppet fri til at bygge deres egen bolig.

På forhånd var der lavet en aftale med en cykelhandler, hvor vi havde fået lov til at hente en masse store kraftige papkasser fra nye cykler. Desuden fik vi en kæmpe trailerfuld store engangspaller fra en tømmerhandel. Disse genbrugsmaterialer havde vi medbragt på lejren og det var hvad børnene havde at bygge af. Vi havde desuden medbragt nogle hamre, et par save og koben, en knivtang, en æske søm og noget snor.

Børnene måtte så bygge hytter/huse mellem nogle træer og de hyggede sig rigtig meget med det. Der blev virkelig banket, savet og knoklet og efter to dages slid var hytterne/husene indflytningsklare. Vi havde indkøbt et par små presenninger til at ligge i bunden, så der ikke kom for meget fugt fra jorden og medbragt en del liggeunderlag.

Desværre var byggeriet ikke helt vandtæt og kl ca 1.30 om natten blev den sidste beboer fra Slumby evakueret. Efter at været blevet tørret og fået tør sovepose kunne resten af natten tilbringes i tørvejrs på lejren. Men de færreste var dog blevet mere skræmte, end det skulle prøves igen natten efter. Her var oplevelsen helt i top, med kik til Guds flotte stjernehimmel.

