

X Jesus-profetier

▲ Målet med denne bibelundervisning er, at teenagerne skal få øjnene op for, hvor fantastisk det er, at der er profeteret om Jesu frelsesværk hele vejen gennem Bibelen.

Indledning Tag din bibel og begynd at trække en lang rød tråd ud af den. Fortæl teenagerne at til denne samling, skal de høre om den røde tråd, som går igennem hele bibelen.

Der bliver holdt rigtig mange gode bibeltimer, men der er især én bibeltime, som kunne have været fantastisk at have hørt. Det var Jesus selv, der holdt den efter sin opstandelse. Det skete på landevejen på vej til landsbyen Emmaus. Der var kun to personer til den bibeltime. Og nu skal du høre, hvad indholdet var: "Han (Jesus) begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne." (Luk. 24,27). Moses, profeterne og alle skrifterne betyder Det gamle testamente. Jesus gjorde det altså tindrende klart for de to Emmausvandrere, at der står en hel masse om ham i Det gamle testamente. Senere kom Jesus hen hvor disciplene var samlet og der står i Luk. 24,45 at "Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne". Vi vil nu se på nogle af de ting i GT, som der er skrevet om Jesus og hans frelsesværk endda mange hundrede år før, han blev født julenat. Men inden da skal vi bede om, at Jesus, som også er her sammen med os nu, vil "åbne vores sind, så vi kan forstå Skrifterne"

Bøn

På fællesrejse i GT og NT Herunder følger en del bibelvers, som er profetier om Jesus og hans frelsesværk. Det er tanken, at I alle skal læse dem sammen, gerne ved at hver enkelt teenager slår bibelversene op i deres bibler. Man kan også have et vers af gangen på power point. Læs et bibelvers og spørg teenagerne, hvad de tror, der bliver forudsagt i netop den profeti. Det er vigtigt at teenagerne giver deres bud, så det bliver en "fællesrejse", og at du som leder ikke bare står og "afslører" alle tolkningerne med det samme.

I GT siger Gud: Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. (Es. 46,10). Når Gud siger at han fra begyndelsen har forkyndt fremtiden, vil vi begynde med at se på en forudsigelse, som Gud forkyndte allerede lige efter syndefaldet: **Læs 1. Mos. 3, 14-15**. Man kan sige at profetien er lidt hemmelighedsfuld og kan være svær at forstå, men prøv at få teenagerne til at fokusere på linjerne "Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen". Hvem tror de "hendes afkom" er? Og hvad skal "hendes afkom" gøre ved Den onde?

Tolkning:

- ▲ Messias/Jesus er kvindens afkom, som skal knuse slangens hoved, dvs. tilintetgøre Djævelen og alle hans gerninger. Denne gerning er det ikke muligt for et menneske at gøre.
- ▲ Messias/Jesus skal bides i hælen – i nogle bibeloversættelser står der ”hugges i hælen”. Helt bogstaveligt gik det i opfyldelse på korset, da Jesus blev naglet til træet gennem fod og hæl. (Jan Bygstad: Skriften vidner om Kristus).

Mika 5,1/Matt. 21-6 Læs Mika 5,1 og få teenagerne til at give deres bud på, hvem der her profeteres om og begrundelsen for det. Tolkning: Hvis man læser Matt. 2,1-6 kan man læse, at Jesus blev født i Bethlehem, og at ypperstepræsterne og de skriftekloge brugte netop denne profeti fra Mikas bog til at fortælle Herodes, at Kristus skulle fødes i Bethlehem. Der står også at ”hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage”. Det passer på Jesus, som jo var hos Gud, inden han kom til jorden. Han skal være hersker...: Jesus er konge!

Es. 42,1/Matt. 3,17 Læs Es. 42,1 og prøv at få teenagerne til at gætte på, hvilken episode i Jesu liv dette bibelvers kan knyttes sammen med. Tolkning: I Matt. 3,16-17 læser vi om Jesu dåb. Da Jesus kom op af vandet, dalede Guds ånd ned over Jesus. Det passer med sætningen ”Jeg lader min ånd komme over ham” fra Es. 42,1. Herefter lød Guds stemme fra Himlen og Gud sagde: ”Det er min elskede søn i ham har jeg fundet velbehag”.

Zak 9,9/Matt. 21,1-9 Læs Zakarias 9,9. Det er vist ret indlysende for teenagerne at dette vers er en profeti om indtoget i Jerusalem palmesøndag. (Matt. 21,1-9).

Sl. 41,10/Mark. 14,18-22 Læs Sl. 41,10. Spørg teenagerne, hvad dette mon er en profeti om. Tolkning: Judas var en af Jesu disciple/venner. De spiste brødet sammen bl.a. skærtorsdag ved nadverens indvielse (Mark. 14,18-22). Det var også den aften, Jesus sagde at én af disciplene ville forråde ham. Det var Judas, der på den måde ”løftede hælen imod Jesus”. At løfte hælen kan sammenlignes med en hest, der sparker bagud og derved kan gøre den fortræd, den rammer.

Sl. 22,17-19/Joh. 19,23-24 Læs Sl. 22,17-19. Er det ikke utroligt, at Jesu korsfæstelse er så nøjagtigt beskrevet i GT?

Es.53,5 I denne kendte profeti får vi forklaringen på, hvorfor Jesus skulle korsfæstes. Tal sammen om evangeliet/frelsen/forsoningen.

Luk. 9,22 Nu har vi set på nogle profetier fra GT. I NT findes der også profetier. Prøv at finde Luk. 9,22 og se, hvad Jesus forudsagde engang til disciplene. Dette gik jo i opfyldelse i påsken.

Johs. Åb: 22,20 I Bibelens sidste bog; Johannes' åbenbaring kan man læse om en masse ting, der vil ske i fremtiden. Det er altså forudsigelser der endnu ikke er gået i opfyldelse, men jeg er fuldstændig overbevist om, at det vil ske, ligesom de andre profetier er gået i opfyldelse. Læs Johs. Åb. 22,20. Det er Jesus, der siger "Ja, jeg kommer snart". Det er en fantastisk begivenhed at have at se frem til, når man tror ordene fra Es. 53,5.

Bøn Sig Jesus tak fordi han kom til jorden første gang, som det var forudsagt. Tak ham for løftet om, at han vil komme igen 2. gang.

Musik Komponisten Händel har lavet det berømte stykke musik "Messias", som de fleste nok kender Halleluja-koret fra. Korteksterne er hentet fra Bibelen, og i første del af stykket er teksterne simpelthen profetier fra GT. Som en del af Guds frelsesplan, skulle Johannes Døber komme før Jesus for at gøre folk parate til Messias' komme. Dette er der en profeti om i Es. 40,3-5, og versene er også med i Händels "Messias". På nettet kan man se en spøjs poppet 80'er udgave af netop den del af "Messias". Man kan evt. læse Es. 40,3-5 med teenagerne og vise dem videoen. <http://www.youtube.com/watch?v=SBkjIoW7vjA>

Forslag til samtale Spørg evt. teenagerne om, hvad de fik ud af oplægget.

- ▀ **Opgave** Hvis teenagerne kan rumme mere, kan man dele dem ind i grupper og lade dem læse teksterne om ofringen af Isak (1. Mos. 22,9-14) og udfrielsen fra Egypten – den tiende plage (2. Mos. 12,21-24). Lad dem tale om, hvad de begivenheder er billeder på.