

Regnvejr

- Lasse:** Hej Mathilde – kan du lege?
- Mathilde:** Det kan jeg godt
- Lasse:** Skal vi ikke gå udenfor og lege
- Mathilde:** Nej Lasse – se hvordan det regner
- Lasse:** Jeg kan da godt lide regnvejr – så kan man lege mudderbad
- Mathilde:** Nej det lyder altså rigtig ulækkert
- Lasse:** Det er ellers lige noget for damer – min mor fik et mudderbad engang da vi var på ferie – det var vist nok ret dyrt – og her i regnvejret kan vi få det helt gratis.
- Mathilde:** Det har jeg altså ikke lyst til – det er altså for ulækkert
- Lasse:** Du skal da bare tage gummistøvler og regntøj på
- Mathilde:** Hvorfor skal det også regne så meget her
- Lasse:** Hej hørte du at de blev helt oversvømmet i Billund her den anden dag?
- Mathilde:** Ja, det var da helt vildt
- Lasse:** De sagde også at flyvemaskinerne var begyndt at sejle i stedet for at flyve
- Mathilde:** Nåh, så galt var det vel ikke – men det er meget værre i..i.. – nå ja hvor er det nu lige at de har alt for meget vand
- Lasse:** Er det ikke i det land der hedder Pakistan.
- Mathilde:** Ja det er vist rigtig – folk de flygter for vandet der i Pakistan
- Lasse:** Og deres huse og traktorer bliver oversvømmet – jeg så et billede af en traktor, den var næsten helt væk i vandet
- Mathilde:** Det må nu godt nok ikke være særlig sjov at få vand ind i husene
- Lasse:** Hjemme hos os kom der også vand ind i kælderen – vi gik rundt og soppede i det – jeg synes det var sejt, men far og mor ikke lide det særligt meget.
- Mathilde:** Jeg så i fjernsynet at nogen blev reddet med helikopter – der i Pakistan
- Lasse:** Det må da være sejt at flyve i en helikopter
- Mathilde:** Ja, men det er altså ikke så sjov at skulle reddes - og hvor skal de bo når deres huse svømmer væk i regnen
- Lasse:** Jeg tror der er nogen som hjælper dem – og giver dem telte at bo i – jeg så at der var lavet en kæmpe teltlejr et eller andet sted
- Mathilde:** Tror du at det kan komme til at regne så meget så der slet ikke er nogen jord tilbage – sådan at alt bare er vand
- Lasse:** Så skal vi til at bo i både -
- Mathilde:** det synes jeg altså ikke er sjov – jeg bliver så let søsyg – og hvad skulle vi spise, der ville ikke være noget supermarked at købe mad i
- Lasse:** Så ville der nok være en supermarkedbåd
- Mathilde:** Jeg kommer lige i tanke om at der faktisk var engang hvor jorden var helt oversvømmet – det fortalte de om i børneklubben
- Lasse:** Hvad skete der så med alle menneskene og dyrene – jeg kunne godt tænke mig at høre den fortælling
- Mathilde:** Okay, så kom med mig i børneklubben.
- Lasse:** Tror du at det virkelig kan ske igen – det der med at jorden drukner?
- Mathilde:** Nej, i børneklubben fortalte de vist også noget om at Gud har lovet det ikke sker igen – men bare kom med så kan du selv høre fortællingen.