



## Bertha og Mulle taler om julen (dukketeater)

*Af Else Marie Doktor*

**Bertha:** Hej Mulle. Uhh, nu er det altså snart jul! Du kan virkelig tro, at jeg glæder mig!!!! Jeg håber virkelig, at jeg får alle de ting, der står på min ønskeseddel!

**Mulle:** Bertha, det er jo altså sådan, at man må ønske sig alt, men man kan ikke få det hele – det ville slet ikke være godt for dig.

**Bertha:** Det tror jeg nu nok det ville! Det siger du bare fordi du er voksen!

**Mulle:** Ja ja, det bliver vi nok ikke enige om lige nu ☺ Men Bertha, ved du egentlig godt hvorfor vi fejrer jul?

**Bertha:** Ja, det ved jeg godt. Det er jo fordi at Jesus blev født. Han blev født i en stald, fordi der ikke var plads andre steder – men heldigvis havde han hans mor og far hos sig. Og han fik besøg af både hyrder og visemænd. Hyrderne vidste hvilken vej de skulle gå, for det havde englene fortalt dem og visemændene gik efter den kæmpe store skinnende stjerne over stalden.

Men hvorfor var det egentlig, at Jesus blev født?

**Mulle:** Jamen det var Guds gave til os, fordi han gerne frelse os alle sammen.

**Bertha:** Frelse – hvad er det nu lige det betyder? Hvordan vil sådan en lille Jesus-baby gøre det?

**Mulle:** Babyen blev større og voksede sig op til at være en mand ☺ Jesus har ingen fejl, heller ikke da han gik her på jorden. Fordi han ikke har fejl, så kunne han tage alle vores fejl og mangler – det vi også kalder for syndere. Jeg vil gerne prøve at vise det – for det er faktisk lidt svært at forstå.

*Tryllesnummer med reb, hvor alle syndere bliver tilgivet og fjernet.*

**Bertha:** Hvor sejt, at Jesus tager alle vores syndere, så de er helt væk! Det er da for vildt! Jeg prøver at forstå det, selvom det er faktisk er lidt svært! Men du sagde også, at han ønskede at alle skulle blive frelst... Altså det er meget sejt at han kan tage alle syndere, men han kan da ikke holde styr på alle de milliard million mange mennesker der er i hele verden...



**Mulle:** Det kan han faktisk. Men Jesus vidste godt, at det ville være svært for os at forstå, så derfor fortalte han en lignelse om det fortabte får. Den skulle vise os, at det er vigtigt at alle blev frelst. Fåret kan ikke undvære sin hyrde og hyrden ville ikke miste et eneste får, ligesom Jesus ikke vil miste en eneste af os.

*Vi skal se en lille film om dette nu...*

<https://www.youtube.com/watch?v=tyWZeOlaRo4>

**Bertha:** WOW! Så han ville fortælle, at han faktisk har styr på os alle sammen? Og at han virkelig ønsker os alle med i Himlen?

**Mulle:** Jep!! Og nu kunne du jo se hvor glad hyrden blev for at have fundet det forsvundne får – Jeg er sikker på, at Jesus springer af glæde og laver alle mulige spring og dansetrin, hver gang at der er et menneske, der ønsker at høre Jesus til.

**Bertha:** Nu kan jeg altså godt forstå, at Jesus blev født – for det var da virkelig en vigtig mission, Jesus havde, selvom han var en lille baby, der blev født i en stand og lå i en krybbe.

**Mulle:** Bertha, hvis jeg nu hjælper dig med at folde hænderne, vil du så ikke bede en lille bøn som afslutning?

**Bertha:** Kære Gud. Tak fordi Jesus blev født her på jorden. Tak fordi du ønsker at frelse os og tage alle vores fejl. Tak fordi du aldrig glemmer os. Tak fordi du ønsker at vi alle skal komme hjem til dig i Himlen. Tak fordi det snart er jul igen, så vi igen kan huske, hvorfor Jesus blev født. Amen.