

# Julegave nr. 1

## fra Gud

TEKST  
CARSTEN  
HJORTH PEDERSEN

**Jesus har været seks, otte og ti år gammel. Det betyder han ved, hvordan det er at være dig!**

Julegaver er ikke altid ting, fx LEGO eller tøj. Det kan også være noget, vi lover at gøre for en anden, fx at tage vores søster med på tur eller gøre morfar en tjeneste.

### **Gud blev menneske**

Gud kan godt lide at give julegaver på den måde. Ja, Guds gave til dig er netop noget, han har gjort for dig. Nemlig, at han blev menneske. Han blev et lille barn.

Det er meget vildt. Tænk, at den Gud, vi tror på, selv har været menneske. Ja, Jesus er faktisk stadig menneske i Himlen lige nu. Prøv at tænke på, at Jesus har fået skiftet ble, ligesom du fik, da du var lille. Han skulle lære at gå og at tale, sådan som du også skulle lære det. Han skulle lære at sparke til en bold – hvis man havde bolde for 2.000 år siden.

### **Han forstår dig**

Jesus har været seks, otte og ti år gammel. Det betyder, at han ved, hvordan det er at være dig. Han ved, hvad det vil sige at græde over skuffelser og glæde sig over dejlige overraskelser. Han kender livet som barn. Derfor kan du roligt fortælle om alt det, du mærker og oplever. Han forstår dig. Han vil lytte til dig.

### **Året rundt**

Det, at Gud blev menneske, er hans første store julegave til os. Det dejlige ved den gave er, at den ikke bliver slidt op eller mister sin betydning. Den er der også, når julen er forbi. Det er en julegave, vi kan takke for og glæde os over året rundt.