

MORGENMAD MED JESUS

TEKST CAMILLA OG THOMAS HØJGAARD
FOTOS: TRYKT MED TILLADELSE FRA LUMOPROJECT.COM

Peter og nogle andre disciple er ude for at fiske. Der er gået nogle uger siden Jesus døde på korset og senere stod op fra graven. To gange har Jesus vist sig for sine venner. Derfor ved de, at han lever. Men nu er de alene. Og de er vendt tilbage til det område, hvor de er vokset op.

Hele natten har de været ude på søen for at fiske, men de har slet ikke fanget noget.

Da solen begynder at stå op, sejler de ind mod land igen. Fiskene søger alligevel ned mod bunden af søen, når det bliver varmt.

En mand inde på stranden råber til dem, om de har noget mad med. "Nej," råber de tilbage. Manden fortæller dem,

at de skal kaste nettet ud på højre side af båden.

Da de gør det, får de 153 store fisk i nettet!

Nu opdager de, at manden på stranden er Jesus! Peter springer ud af båden og skynder sig ind til Jesus på stranden. Jesus har tændt bål, og de steger nogle fisk og brød og spiser sammen.

Elsker du mig?

Da de har spist, spørger Jesus: "Peter, elsker du mig?" Peter svarer: "Jesus, du ved, jeg holder meget af dig." Og Jesus siger til Peter: "Vogt mine lam!" For anden gang spørger Jesus: "Peter, elsker du mig?" Peter svarer det samme som første gang, og Jesus siger: "Vær

hyrde for mine får!"

For tredje gang spørger Jesus:

"Peter, holder du meget af mig?" Peter bliver trist, fordi Jesus spørger ham tre gange. Peter tænker tilbage på aftenen, før Jesus blev korsfæstet. Den aften hvor Peter svigtede Jesus og tre gange højt sagde: "Jeg kender ikke Jesus", fordi han var bange for selv at blive taget til fange.

Peter svarer: "Jesus, du ved alt, du ved, at jeg holder meget af dig." Jesus siger: "Vogt mine får! Peter, når du bliver gammel og engang skal dø, så vil der være nogen, der skal binde dig og føre dig et sted hen, hvor du ikke vil, og de vil slå dig ihjel, fordi du siger: "Jeg kender Jesus."

