

Stå stærkt i stormen

-

Hvordan blive bevaret i troen?

Webinar LMBU 20. april 2021

▶ Det vigtigste arbejde

- ▶ Hvad er missionsforeningernes vigtigste evangelisations-arbejde?
- ▶ 9 ud af 10 personlige kristne i DK har fået troen på Jesus ved det, de har hørt som børn og unge
- ▶ Nej, de har ikke altid været kristne
- ▶ Hver enkelt af dem må fødes på ny og få troen på Jesus i hjertet
- ▶ 1 Kor 3,5-8: *"Hvad er da Apollos? Hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom til tro, og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter og den, der vander er ét, og enhver skal få løn efter sit arbejde."*
- ▶ For os alle er der nogle tjenere, ved hvem vi er kommet til tro
- ▶ De vigtigste tjenere i DK i dag er dem, som formidler Guds ord til børn og unge

▶ Hvad jeg mødte

- ▶ Citat fra Arne Pedersen, ”Lys på vejen”, side 9 og side 159
- ▶ Kendetegn på forkyndelsen til børn og unge
- ▶ 1) Skellet nu, på den store dag og i evighed
- ▶ 2) Guds kærlighed udtrykt i frelsesvilje
- ▶ 3) Dom over alt vort eget - som hjælp til frelse
- ▶ 4) Frelse ved Jesus alene
- ▶ Vores ansvar: at lægge Ordets sædekorn ind i hjerterne
- ▶ Guds ansvar: at røre ved det, så det bliver til liv - i hans time
- ▶ Vi får løn efter vores *arbejde*, ikke efter vores resultater
- ▶ Hvad er vort budskab?
- ▶ Joh 3,16: ”Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”
- ▶ Prædiker vi stadig dette?

► Nej til Joh 3,16

- 1) Børnene skal ikke høre om det mest alvorlige i Bibelen
- Ja, vi skal tilpasse, hvad vi siger, og hvordan vi siger det
- Men skellet, dommen og Jesus som frelser hører til børnelærdommen
- 2) Børnene skal møde en lys og glad kristendom
- Ja, og Jesus som frelser er vores lys og glæde som kristne
- Der er ingen sand kristen glæde uden Jesus som frelser
- 3) Børnene kan være fra ikke-kristne hjem - det må vi tage hensyn til
- Ja, det er en vigtig udfordring, og her kræves visdom
- Men: profeter, apostle og Jesus talte kærligt og sandt med ikke-kristne om forholdet til Gud
- Vores kald er at være sandheden tro i kærlighed
- Mange vil reagere mod det, men nogle vil blive frelst
- Vækkelsestider har altid været præget af klar tale om Joh 3,16
- Men er det ikke et evangelium for en afdød generation?
- Mt 24,24: ”Og *dette evangelium* om Riget skal prædikes i hele verden som et vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme”.
- Vores kald er ikke at opfinde et nyt evangelium til vor tid
- Vores kald er at tage vare på og *uforandret* at videregive det evangelium, vi selv modtog og blev frelst ved
- Kun ved evangelium kan mennesker blive frelst

▶ Kun troende bliver bevaret

- ▶ Den vigtigste årsag til ydre frafald: at de aldrig kom til tro
- ▶ Skal vore børn og unge bevares, må de først komme til personlig og evangelisk tro på Jesus
- ▶ Maria: ”Det har været en skal for mig uden så meget indeni. Ikke sådan at jeg har hyklet, for jeg har virkelig gerne villet leve det liv, man skulle leve som kristen. Jeg magtede det bare ikke”.
- ▶ Luk 6,47-48: ”Enhver, som kommer til mig og hører min ord og handler efter dem - hvem han ligner, vil jeg vise jer: Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke røkke det, fordi det var bygget godt”.
- ▶ Hvad er det mest afgørende for at blive bevaret i stormen?
- ▶ At vi kommer til Jesus som vores frelser
- ▶ Det er selve troen: ”At komme til Jesus med sin synd”
- ▶ Troen ønsker så at *høre* Jesu ord og at *handle* efter dem
- ▶ Men det begynder med, at vi kommer til Jesus som vores frelser
- ▶ Netop det må vores arbejde sigte på i forhold til børn og unge
- ▶ Det er det mindst selvfølgelige af alt

► Oplæg til samtale efter del 1

- 1) Hvad sidder I tilbage med af tanker efter del 1?
- 2) Hvis I har frimodighed til det, så tag en runde og hør, hvem der har talt Guds ord til jer, så I kunne komme til tro på Jesus. Hvem har for jer været ”tjenere ved hvem I kom til tro” (1 Kor 3,5).
- 3) Vil I selv mene, at Joh 3,16 udtrykker det centrale i det budskab, I ønsker at formidle til juniorer og teenagere?
- 4) Hvad oplever I som de største udfordringer i forhold til at forkynde dette budskab?
- 5) Læs sammen 1 Joh 4,9-10. Tal om, hvad der sker, hvis vi taler om Guds kærlighed uden at tale om Jesu kors, offer og frelse.
- 6) Hvad er forskellen på religiøsitet og kristendom, og hvordan undgår I at forkynde religiøsitet i stedet for kristendom?

Slides til 2. webinar med Mikkel Vigilius

Stå stærkt i stormen
-
Hvordan blive bevaret i troen?

▶ Webinar LMBU 20. april 2021

► Det store frafald

- Indre Mission (IM) og Luthersk Mission (LM) står i dag hinanden meget nært
- I en periode bevægede IM's børne- og ungdomsarbejde sig væk fra Joh 3,16-kristendommen
- Fra ca slutningen af 1940'erne til slutningen af 1970'erne
- Man blev optaget af at forkynde, så det ikke vakte modstand hos ikke-kristne
- Nedtoning af skellet og Guds dom og af Jesus som frelser og forsoner
- I stedet betoning af Gud som den, der er med os og for os og vil give os et godt liv, og kristendom som vejledning til et godt liv
- Man håbede, at det ville give fremgang i arbejdet
- Resultatet blev det modsatte: et frafald uden historisk sidestykke
- IM gik fra ca 300.000 missionsfolk til ca 75.000
- En reduktion til $\frac{1}{4}$
- Man taler om "de tabte generationer" i IM
- I 1970'erne en kursændring i IM tilbage til Joh 3,16-kristendommen

► Stormene

Stormene i troens liv kan have mange former:

Modstand for troens skyld

Sygdom, prøvelser, tab og ulykker i livet

Fristelse til at finde sin glæde i arbejde, velstand og nydelser

Tvivl og angreb på troen

Hvordan undgår vi, at dette fører os i frafald?

Det ved den, som tror på Jesus

Jeg går til Jesus med det

Har jeg lært at gå til Jesus som min frelser, så går jeg også til Jesus som min hjælper i nøden

Så lader Jesus alt samvirke til bevarelse, velsignelse og evig frelse

Vores forkyndelse må lede børn og unge til Jesus som deres frelser

Vi skal prædike alle dele af Bibelen og tale om alt det, Bibelen taler om

Men alt i Bibelen tager sigte på at lede os til Jesus som frelser

Sådan må vi formidle Bibelens ord til vore børn og unge

Vil du noget andet?

Har du ikke hjerte for dette - vil du det ikke?

Så vil jeg anbefale dig at standse op

Det er troens væsen at glæde sig over evangeliet om Jesus som frelser og at ønske, at andre skal høre det

Hvis du aldrig har haft den tro, vil Gud give dig den

Hvis du engang havde denne tro, men ikke har den nu, må du overveje: hvorfor er det blevet sådan?

Dit første kald er ikke at gå til andre og tale Guds ord til dem

Dit første kald er selv at komme til Jesus og tage imod hans ord som ord til dig

”Enhver, som kommer til mig og hører...”

Paulus til Timoteus (1 Tim og 2 Tim): ”Nær din egen tro!”

”Et er nødvendigt!” (Luk 10,42)

Først når frelsen bliver dyrebar for dig selv, kan og vil du vidne om den for børnene og de unge

► Kom, bed, giv

- Når det bliver en lidenskab for dig, at børn og unge kommer til tro, bliver det klart: Dette magter jeg ikke. Dette må Gud gøre!
- Og så drives du til at bede
- Mt 9,38: "Bed!"
- Åb 14,13: "Deres gerninger følger dem"
- Gud er ikke afhængig af vores dygtighed
- Begynder I jeres medarbejdermøder med bøn?
- *Bønnen er det egentlige*
- Opsummering - de tre grundlæggende kald i vores arbejde med børn og unge:
 - a) Kom selv og tag imod Guds ord til dig
 - b) Bed Gud gribe ind og give troen til børnene i deres hjerter
 - c) Giv børnene det sande Guds ord om Jesus som deres frelser
- Kom, bed og giv: så kan du tjene i frimodig forventning til Gud og hans gerning

► Frugten af Joh 3,16-kristendom

To konkrete eksempler

Kristian Skov

Filip Kofod

Hvad var frugten af Joh 3,16-kristendommen i deres liv?

- 1) De ikke kunne gå væk fra Jesus uden at blive urolige for Guds dom
- 2) De vidste, hvor de kunne få fred og frelse: hos Jesus alene
- 3) Der var et kald, som fulgte dem i deres hjerter hele livet: kom til Jesus, kom til Jesus, kom til Jesus!

Kan vi ønske noget bedre for de børn og unge, vi har med at gøre?

Gud velsigne os til at være tro mod det eneste frelsende evangelium i vores tid og generation!

► Oplæg til samtale efter del 2

- 1) Hvad sidder I tilbage med af tanker efter del 2?
- 2) ”Gud er den, som altid er for dig og med dig, og som du altid kan regne med og trække på, når livet bliver svært. Han vil altid være din hjælper og ven.” Hvad bliver konsekvenserne for juniorer og teenagere, hvis dette bliver det centrale budskab i vores LMBU-arbejde?
- 3) Hvis du som barn og ung har fået det indtryk med dig, at Gud er den, som vil beskytte dig mod alt ondt og hårdt i livet, hvad vil der så ske, når du rammes hårdt i livet?
- 4) Læs sammen Rom 8,28. Hvad er det ”gode”, som Gud altid har for øje i vores liv? Kender I eksempler på, at noget svært og hårdt blev brugt af Gud til det ”gode” for kristne, som gik til ham med det svære og hårde?
- 5) Tal om den kristne tjeners første kald: selv at komme til Jesus og tage imod hans ord til sig selv. Hvad kan komme i vejen for dette kald? Hvad bliver konsekvensen, når vi forsømmer dette kald?
- 6) Hvis jeres grundlæggende kald er at *komme, bede og give*, hvad er det så, der *ikke* er jeres ansvar, og hvad betyder det for jeres tilgang til tjenesten?