



Børnene på banen!

LM Between's missionsprojekt '23-'24

Kære forældre

I vores klub vil vi i 2023-24 være med i missionsprojektet »Børnene på banen!« Det vil vi, fordi vi tror det er godt og vigtigt at dele ud af det gode, som Gud har givet os. Derfor vil høre om Cambodja, bede for børnene som lever dér, og samle penge ind til et fodboldprojekt. Her kan I læse om hvad det går ud på.

I Cambodjas hovedstad, millionbyen Phnom Penh, lever tusindvis af børn i slum og fattigdom. Den kristne organisation, Flame, hjælper børn i disse slumkvarterer til et bedre liv. På Flames fire centre får børnene mulighed for ekstra skolegang, mulighed for at gå til fodbold - og at møde voksne kristne, som med deres liv peger på Jesus.

Flame har seks fodboldhold, som træner to gange om ugen. Der er i alt 135 børn mellem 8 og 18 år på holdene, og ca. 40 af spillerne er piger.

I Cambodja må Flame ikke blande socialt arbejde med religion. Men alle børnene ved, at de voksne i Flame er kristne, for de voksne fortæller om, at de tror på Gud. Og igennem

deres personlige liv, vidner de om Jesus, fordi deres opførsel og værdier er anderledes end det, børnene ellers møder. Børnene på fodboldholdene får lov til at opleve, at de er en vigtig del af et team, og de er sammen med voksne, som tror på Gud og som ønsker at hjælpe dem. Og så får børnene lov til at have det sjovt!

Vores indsamling

Det er gratis for børnene at gå til fodbold hos Flame, og Flame giver endda børnene fodboldtøj. Pengene vi samler ind, skal gå til leje af fodboldbaner, fodboldtøj og vand til børnene samt løn til trænerne.

I kan læse mere på www.LMBU.dk/mpBetween

